



Lourdesgrot—1874 (de 'Rots') Bergom

De Lourdesgrot

Het is met vrome hand van aanvang af voorzien
dat Onze-Lieve-Vrouw, daar in haar hoge nis,
voor schade of verval volkomen veilig is
- maar dat haar Naam zou sterven ... wie had dat voorzien?

Nog kleiner dan ze was knielt Bernadet, van steen,
al schouwend naar het beeld van Die ze levend zag,
toen menigeen, met haar, versteende in ontzag
- maar nu zit ze verstijfd en moedermens alleen.

Wat is er met dit dorp, wat is er met de mens?
De klokken roepen "kom" tot op de verste grens
maar oor en hart zijn zelfs voor Jezus' roepen doof.

Allicht komt dat toch goed als, uit verjongd geloof,
bij Bernadetje daar, weer zang zingt in de mei,
al biddend tot de Maagd die "ja" op Jezus zei ...

Gust Van Meensel 1998